

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ



Ο Αργύρης Μαυρίκης γεννήθηκε στη Χίο στις 25 Απριλίου 1980. Άρχισε να κάνει τα πρώτα του μουσικά βήματα και να μαθαίνει τις νότες από πολύ μικρός μιας και ο πατέρας του ο Ξένος, ο θείος του ο Μίμης καθώς και ο αδελφός του ο Ανδρέας είναι μουσικοί κι έτσι το μικρόβιο πέρασε και σε `κείνον.

Με δάσκαλό του τον Σιδερή Ζερβούδη αρχίζει να μαθαίνει βιολί σε ηλικία εννέα ετών, μέχρι που ο δάσκαλός του χάνει το φως του και τυφλώνεται. Έτσι από το 1991 συνέχισε να δουλεύει κοντά στον πατέρα του σε πανηγύρια, γάμους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και σε παραδοσιακά συγκροτήματα.

Το 1995 αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στο βιολί, με δάσκαλό του αυτή τη φορά τον Νίκο Οικονομίδη, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο κέντρο «Χάραμα». Τη περίοδο 1996-1997 και για λίγο χρονικό διάστημα ήταν κοντά σε έναν άλλο μεγάλο σολίστα του βιολιού τον Νικόλα Χατζόπουλο.

Κατά περιόδους με διάφορα μουσικά σχήματα έχει παίξει σε κέντρα της Χίου όπως στο «Escape», στο «Χάραμα», στο «Κάραβελ» και τελευταία στο «Παγοποιείο». Στις αρχές του 2007 μετά από προτροπή της εξαδέλφης του Μαρίας Καζά-Τζίκα που του έδωσε τους στίχους σε εννέα τραγούδια αποφασίζει να γράψει μουσική και αρχίζει να ηχογραφεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που περιλαμβάνει συνολικά έντεκα τραγούδια σε νησιώτικο ύφος που αξίζουν της προσοχής σας. Μουσικές που σε ταξιδεύουν στο γαλάζιο του Αιγαίου και σε ξεσηκώνουν να σύρεις το χορό. Στίχοι απλοί και κατανοητοί χωρίς τις υπερβολές του σωρού της νέας ελληνικής "ταλεντογραφίας", όπως ταιριάζουν στα χνώτα των νησιωτών που ξέρουν να διασκεδάζουν με τα δικά τους τραγούδια.

Στο πρώτο του cd εκτός από τον ίδιο που παίζει βιολί και τραγουδά, παίζουν ακόμα οι μουσικοί, Λαούτο-Ούτι: Βασίλης Σαράντου, Κιθάρες-Λαούτο: Μίμης Μαυρίκης, Κρουστά-Τουμπελέκι: Ανδρέας Μαυρίκης. Φιλική συμμετοχή Δέσποινα Τσουρού (Κυβερνήτη) και Νατάσα Μαρκουδάκη (Η ξενιτιά).